



† Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΥΡΟΥ ΔΩΡΟΘΕΟΣ Β΄

ΜΗΝΥΜΑ

προς τους Εκπαιδευτικούς, τους Μαθητές και τις Μαθήτριες
των Σχολείων των Νησιών
της κατ' Αυτόν Ιεράς Μητροπόλεως
επί τη ενάρξει του νέου Σχολικού Έτους 2020-2021

Ελλογιμώτατοι κυρίες και κύριοι Εκπαιδευτικοί,
Ευλογημένα μου παιδιά,

Μια καινούρια Σχολική Χρονιά ξεκινάει σήμερα, ανήμερα της μεγάλης εορτής της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού και ενώ η Πατρίδα μας, όπως και οι περισσότερες χώρες του κόσμου, σηκώνει το σταυρό της πανδημίας του κοροναϊού!

Ξεκινάτε σήμερα ένα νέο κύκλο εκπαίδευσης και γνώσης, κάτω από πρωτοφανείς, αλλά αναγκαίες, συνθήκες υγειονομικής προστασίας, που πιθανόν να σας εμποδίσουν στη μετάδοση και τη λήψη της γνώσης και να δυσχεράνουν την εκπαιδευτική διαδικασία!

Όμως, δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι κλειδί για τη λύση των προβλημάτων, κοινωνικών, οικονομικών ακόμα και υγειονομικών, και οδός για την υπέρβαση των αδιεξόδων είναι η η Παιδεία!

Με την Παιδεία θα διαμορφωθείτε σε υπεύθυνους πολίτες, ικανούς να διακρίνουν το σωστό από το λάθος, την αλήθεια από το ψέμμα, το δίκαιο από το άδικο...

Με τη σμίλη της Παιδείας οι εκλεκτοί σας δάσκαλοι και καθηγητές θα σας μορφώσουν και θα σας μεταμορφώσουν σε πολίτες υπεύθυνους και δημοκρατικούς, με ανεπτυγμένο το αίσθημα της ατομικής και κοινωνικής ευθύνης και αλληλεγγύης, που θα τηρούν τους νόμους και θα αγαπούν και θα υπερασπίζονται την πατρίδα τους συνειδητά, χωρίς μισαλλοδοξίες και φανατισμούς.

Ελλογιμώτατοι κυρίες και κύριοι Εκπαιδευτικοί, Αγαπημένα μου παιδιά,

Το 2021 οι Πανέλληνες θα εορτάσουμε τα 200 χρόνια από την κήρυξη της Επανάστασης του 1821, που σηματοδοτεί την πορεία του νέου Ελληνισμού στο σύγχρονο κόσμο!

Για το γεγονός αυτό θα ακούσετε πολλά και από πολλούς, περισσότερο, ίσως, από μένα ειδικούς.

Εκείνο, όμως, που θέλω να σας τονίσω σήμερα ότι η Επανάσταση του 1821 ήρθε ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης της παιδείας ανάμεσα στους υπόδουλους Έλληνες, με τον λεγόμενο νεοελληνικό διαφωτισμό, σημαντικό ρόλο στο οποίο διεδραμάτισε η Εκκλησία και ο Κλήρος, με πρωτεργάτη και πρωτομάρτυρα τον Κοσμά τον Αιτωλό, ο οποίος διακρύπτει:

«Καλύτερα να έχεις εις την χώραν σου σχολείον ελληνικόν παρά να έχεις βρύσες και ποταμούς, διότι η βρύσις ποτίζει το σώμα, το δε σχολείον ποτίζει την ψυχήν, το σχολείον ανοίγει τες εκκλησίες, το σχολείον ανοίγει τα μοναστήρια. Αν ίσως και δεν ήτανε τα σχολεία, που θα ήθελα εγώ να μάθω να σας διδάξω; Δεν βλέπετε ότι αγρίωσε το Γένος μας από την αμάθειαν και εγίναμεν ως τα θηρία; Δια τούτο σας συμβουλεύω να κάμετε σχολείον δια να εννοήσετε το Ευαγγέλιον. Το σχολείον ανοίγει τες εκκλησίες, το σχολείον ανοίγει τα μοναστήρια... Να σπουδάσετε και εσείς, αδελφοί μου, να μανθάνετε γράμματα όσον ημπορείτε. Και αν δεν εμάθετε οι πατέρες, να σπουδάσετε τα παιδιά σας, να μανθάνουν τα ελληνικά, διότι και η Εκκλησία μας είνε εις την ελληνικήν. Και αν δεν σπουδάσεις τα ελληνικά, αδελφέ μου, δεν ημπορείς να καταλάβης εκείνα οπού ομολογεί η Εκκλησία μας».

Στην όμορφη αυτή, αλλά και επίπονη και επίμοχθη πορεία σας προς τη γνώση και την πνευματική σας ολοκλήρωση, με οδηγούς και χειραγωγούς τους καλούς μας Εκπαιδευτικούς, στους οποίους εύχομαι και υπομονή, ως Πνευματικός σας Πατέρας, θα βρίσκομαι πάντα στο πλευρό σας, προσευχόμενος για την πρόοδό σας, καμαρώνοντας σας στις επιτυχίες σας, στηρίζοντάς σας στις δυσκολίες σας και βοηθώντας σας να επανορθώσετε τις όποιες αποτυχίες σας.

Καλή, ευλογημένη, υγιεινή, ασφαλή, ειρηνική και δημιουργική η Νέα Σχολική Χρονιά!

Με πατρικές ευχές και αγάπη


† Ο ΣΥΡΟΥ ΔΩΡΟΘΕΟΣ Β'